

De Toekomst

Wat staat de wereld te wachten?

- Een tiendelige serie over Gods toekomstige plannen -

Locatie:

Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41, Franeker.

Spreker: Jeep van der Schoot



Wat staat de wereld te wachten?

Een tiendelige serie:

- 1) 06 okt. — Het profetische Woord en de bedelingen
- 2) 20 okt. — Wat bedoelt de Bijbel met 'Eindtijd'?
- 3) 03 nov. — Israël en de Eindtijd
- 4) 17 nov. — Tekenen van de tijd
- 5) 01 dec. — De opname van de gemeente
- 6) 19 jan. — De grote verdrukking
- 7) 02 febr. — De wederkomst van Christus
- 8) 16 febr. — Het duizendjarig vreedrijk
- 9) 02 maart De laatste opstand en het laatste oordeel**
- 10) 16 maart De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

De laatste opstand en het laatste oordeel

- De satan uit zijn gevangenis losgelaten
- De allerlaatste opstand
- Satan veroordeeld tot de poel des vuurs
- Het laatste oordeel
- De Grote witte Troon
- Etc

Deel 9



De laatste opstand en het laatste oordeel

Openbaring 20:7-15

- Na het Duizendjarig Rijk
- Vlak vóór de Volmaakte Eeuwigheid: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde



De satan losgelaten

Slechts voor een korte tijd

“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, ...”
(Openb. 20:7-8)

- ✓ Velen erkennen Christus geveinsd
- ✓ Velen hebben gehuicheld
- ✓ Velen komen uiteindelijk in opstand



Wat staat de wereld te wachten?

Jeruzalem omsingeld

De allerlaatste opstand

*“Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad;**en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,**”*

(Openb. 20:8-9)

Wat staat de wereld te wachten?

De satan veroordeeld

Geworpen in de poel van vuur

“en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.”(Open. 20:10)

Wat staat de wereld te wachten?

Drie gerichtstronen in de toekomst

Deze moeten we onderscheiden:

- 1) De Rechterstoel van Christus
 - *Na de Opname van de Gemeente*
- 2) De Troon van Zijn heerlijkheid
 - *Na de Grote Verdrukking*
- 3) De Grote witte Troon
 - *Na het Duizendjarig Rijk*

Wat staat de wereld te wachten?

De beoordeling van de gelovigen

- 1) De Rechterstoel van Christus
 - *Na de Opname van de Gemeente*
-  **Maatstaf: geloofswerken**
- Zie 1 Kor. 3:11-15 en 2 Kor. 5:10

- 1) De Rechterstoel van Christus
 - *Na de Opname van de Gemeente*
- 2) De Troon van Zijn heerlijkheid
 - *Na de Grote Verdrukking*
- 3) De Grote witte Troon
 - *Na het Duizendjarig Rijk*

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn”
(Rom. 8:1)



Wat staat de wereld te wachten?

Het gericht over de volken

2) De Troon van Zijn heerlijkheid

- Na de Grote Verdrukking



Maatstaf: Houding van de volken ten opzichte van Israël

- Zie Joël 3:1-2; Zach. 2:8-13 en Matt. 25:31- 46

- 1) De Rechterstoel van Christus
 - Na de Opname van de Gemeente
- 2) De Troon van Zijn heerlijkheid
 - Na de Grote Verdrukking
- 3) De Grote witte Troon
 - Na het Duizendjarig Rijk

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”
(Gen. 12:3)



*“En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken,”
(Matt. 25:32)*



Het oordeel over de overige doden

3) De Grote witte Troon

- Na het Duizendjarig Rijk



Maatstaf: hun werken

- Zie Openb. 20:11-15

- 1) De Rechterstoel van Christus
 - Na de Opname van de Gemeente
- 2) De Troon van Zijn heerlijkheid
 - Na de Grote Verdrukking
- 3) De Grote witte Troon
 - Na het Duizendjarig Rijk

“En ik zag een grote witte troon en Hem, Die daarop gezeten was, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.” (Openb. 20:15)

De Grote witte Troon

De opstanding ten oordeel

Openbaring 20:15

“En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”



- *“Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars.” (vgl. Matt. 25:30)*

Wat staat de wereld te wachten?

De poel des vuurs

De tweede dood

Voor wie bestemd?

*"Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: **dit is de tweede dood.**"*

(Openb. 21:8)

✓ **Een teken van de Eindtijd**

"Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler;"

(Openb. 22:11 vgl. Rom. 1:18-32)

Wat staat de wereld te wachten?

Wij hebben een Middelaar

Een troon van genade

✓ *"**Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade,** opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd."* (Hebr. 4:16)

✓ *"Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, **wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld.**"* (1 Joh. 2:1-2)
