

De Toekomst

Wat staat de wereld te wachten?

- Een tiendelige serie over Gods toekomstige plannen -

Locatie:

Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41, Franeker.

Spreker: Jeep van der Schoot



Wat staat de wereld te wachten?

Een tiendelige serie:

- 1) ~~06 okt. — Het profetische Woord en de bedelingen~~
- 2) ~~20 okt. — Wat bedoelt de Bijbel met 'Eindtijd'?~~
- 3) ~~03 nov. — Israël en de Eindtijd~~
- 4) ~~17 nov. — Tekenen van de tijd~~
- 5) ~~01 dec. — De opname van de gemeente~~
- 6) **19 jan. De grote verdrukking**
- 7) 02 febr. De wederkomst van Christus
- 8) 16 febr. Het duizendjarig vrederijk
- 9) 02 maart De laatste opstand en het laatste oordeel
- 10) 16 maart De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

De Grote Verdrukking

- De sleuteltekst van Openbaring
- De Dag des Heren
- De gerichtstroom in de hemel
- De twee getuigen
- De 144.000 verzegelden
- De ontelbare schare
- Etc,...

Deel 6

Indeling van Openbaring

Belangrijke sleuteltekst

- “Schrijf dan hetgeen gij gezien **hebt**¹ en hetgeen **is**² en hetgeen **na dezen**³ geschieden zal.” (Openb. 1:19)

Een driedeling:

1. **Openb. 1:** Hetgeen gij gezien hebt,
2. **Openb. 2 en 3:** Hetgeen is,
3. **Open. 4-22:** Hetgeen na dezen geschieden zal.

Een geopende deur

De toekomst geopenbaard

- “**Na deze dingen zag ik**, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: **Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.**” (Openb. 4:1; vgl. 3:8)

Openb. 4 en 5

- De hemelse gerichtstroon
- De verzegelde boekrol

Openb. 6-19

- Het uur van de verzoeking (Openb. 3:10)
- Verlost van de komende toorn (1 Tess. 1:10)



Wat staat de wereld te wachten?

De hemel der hemelen

Woonplaats van God

1. **De eerste hemel:** de wolkenhemel, de blauwe hemel
(Matt. 6:26 en 24:30)
 2. **De tweede hemel:** de sterrenhemel, het universum, het heelal
(Matt. 24:29)
 - ➔ 3. **De derde hemel:** de plaats waar God woont, het paradijs
(2 Kor. 12:2-4)
- Mogelijk is de derde hemel een andere dimensie (Openb. 4:1)
 - Christus is de deur naar de Vader. (Joh. 10:9)

De hemelse troonzaal

De gerichtstroon (Openb. 4 en 5)

- God op de troon
- Vier levende wezens:
 1. leeuw, 2. rund, 3. mens, 4. vliegende arend
- Vierentwintig oudsten
- Ontelbare engelen
- Het geslachte Lam



➤ Een regenboog

Teken van Gods verbond met de mensen

De gemeente in de hemel op tronen

De vierentwintig oudsten

➤ *“En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.”* (Openb. 4:4; vgl. 20:4a en 1 Kor. 6:2-3)

1. **Tronen** (vgl. Openb. 3:21 en 2 Tim. 2:12)
2. **Witte klederen** (Openb. 3:5 en 19:14)
3. **Gouden kronen:**
 - De onverderfelijke kroon (1 Kor. 9:25)
 - De erekroon (1 Tess. 2:19-20)
 - De kroon des levens (Openb. 2:10)
 - De kroon der heerlijkheid (1 Petr. 5:4)

De verzegelde boekrol

De inbezitneming van de aarde



Wat staat de wereld te wachten?

- Johannes weende zeer!
- Niemand bleek waardig

"En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (levende wezens) en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, (...) En Het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, Die op de troon gezeten was."
(Openb. 5:6-7)

Wat staat de wereld te wachten?

Het doel van de grote verdrukking

Belangrijke redenen

1. **God wil dat niemand verloren gaat** (Openb. 7:9 en 20:4b)
2. **Israël zal zich bekeren, een rest behouden** (Rom. 11:26 en Hos. 5:15)
3. **Afrekenen met de hardnekkige zondaren** (Openb. 6:15-17 en 14:9-11)

"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe **en ook nooit meer wezen zal.**" (Matt. 24:21; vgl. Dan. 12:1)

De Laatste Jaarweek – De Grote Verdrukking
Openbaring 6-19
 Hoe te verdelen:

Zeven zegels
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7^e zegel – **zeven bazuinen**
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7^e bazuin – **zeven toornschaalen**
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7^e toornschaal

Volgorde:
 Openb. 6:1: zegels,
 Openb. 8:1: bazuinen,
 Openb. 16:1: schalen.

Wat staat de wereld te wachten?



Wat staat de wereld te wachten?

De Dag des Heren

Ongekend rampzalig!

- “Jammert, want de Dag des HEREN is nabij; hij komt als **een verwoesting van de Almachtige.**” (Jes. 13:6)
- “Zie, de Dag des HEREN komt, **meedogenloos**, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelen.” (Jes. 13:9)
- De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, (...) de aarde waggelt zeer als een beschonkene (...); **want haar overtreding drukt zwaar op haar**; zij valt en staat niet weer op. (Jes. 24:19-20)

De Dag des Heren

Radeloze angst!

- *“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, **en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.** Want de machten der hemelen zullen wankelen.”* (Luc. 21:25-26; vgl. Matt. 24:29)
- Zie bijvoorbeeld ook Openb. 6:12-17, het zegelgericht en 16:18, de zevende schaal van gramschap. Gods toorn zal vreselijk zijn!
- **De vrouw in Openbaring 12 vlucht naar de woestijn** (vers 6).

De Dag des Heren

Weinig stervelingen over

- *“Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.”* (Jes. 24:6)

Het vierde zegel: een vaal paard

- een vierde deel van de aarde gedood (Op. 6:8)

De zesde bazuin

- Een derde deel van de mensen gedood (Op. 9:15)

❖ Jesaja 24 t/m 27, de kleine Apocalyps

Wat staat de wereld te wachten?

Het herstelde Romeinse rijk

En de dictatuur van het beest

- **Het beest uit de zee** (Openb. 13:1-2)
- **Het beest uit de afgrond** (Openb. 17:8-11)
- **De gruwel der verwoesting** (Matt. 24:15)

TOTALE CONTROLE

Op voorhoofd of rechterhand:

- ✓ Het teken,
- ✓ de naam van de antichrist,
- ✓ of zijn getal: 666 (Openb. 13:17).



666

De twee getuigen

Gerichtsprofeten

Wie zijn zij?

- Elia
 - Mozes
 - Henoeh?
- Bij de verheerlijking op de berg verschenen Mozes en Elia (Matt. 17:3).
- De gerichten komen overeen met die van Mozes en Elia (Ex. 7:19; 1 Kon. 17:1).
- ✓ Niemand kan hen schade toebrengen (Openb. 11:5).

Wat staat de wereld te wachten?



Wat staat de wereld te wachten?

Wie zijn de 144.000?

Dezen zijn verzegeld (Openb. 7:4, vgl. 14:1)

Zijn niet:

1. De getuigen van Jehova
2. De strijdende kerk in de eindtijd
3. Symbolisch alle gelovigen

Maar wel:

- ✓ Israëlieten
- ✓ Uit elke stam 12.000

➤ Niemand kan hen schade brengen (Openb. 7:3 en 9:4)

*"En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, **en dan zal het einde gekomen zijn.**"*

(Matt. 24:14)

Wat staat de wereld te wachten?

De ontelbare schare

Dezen zijn niet:

1. De 144.000 verzegelden
2. De gemeente, de 24 oudsten
3. De gelovigen aller tijden

Maar zijn wel:

- Gelovigen uit 'de laatste strijd'
- Uit alle natiën en talen

✓ *"Dezen zijn het, die komen **uit de grote verdrukking** en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams."* (Openb. 7:14)



Wij hebben een zalige hoop!

Leef uit verwachting

- *“verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,”*
(Ti. 2:13)
- *“want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,”*
(1 Tess. 5:9)
