

De Toekomst

Wat staat de wereld te wachten?

- Een tiendelige serie over Gods toekomstige plannen -

Locatie:

Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41, Franeker.

Spreker: Jeep van der Schoot



Wat staat de wereld te wachten?

Een tiendelige serie:

- 1) 06 okt. **Het profetische Woord en de bedelingen**
- 2) 20 okt. Wat bedoelt de Bijbel met 'Eindtijd'?
- 3) 03 nov. Israël en de Eindtijd
- 4) 17 nov. Tekenen van de tijd
- 5) 01 dec. De opname van de Gemeente
- 6) 19 jan. De grote verdrukking
- 7) 02 febr. De wederkomst van Christus
- 8) 16 febr. Het duizendjarig vrederijk
- 9) 02 maart De laatste opstand en het laatste oordeel
- 10) 16 maart De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Wat staat de wereld te wachten?

Het profetische Woord en de bedelingen

- Toekomstige zekerheid
- Goddelijke orde

Deel 1

Wat staat de wereld te wachten?

De Bijbel is vol profetie

- Ongeveer 1/3 deel van de Bijbel is profetie
 - Het is wat omvang betreft nog groter dan het N.T.
 - In N.T. staan meer dan 300 verwijzingen naar Jezus' wederkomst
-
- Het profetische Woord onderstreept de betrouwbaarheid van de Bijbel

Wat staat de wereld te wachten?

Het profetische Woord

Dat vast en zeker is

Petrus zegt (2^e brief 1:19-21):

- I. "En wij achten het profetische Woord (daarom) **des te vaster**, en gij doet wèl, **er acht op te geven** als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
- II. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift **een eigenmachtige uitlegging** toelaat;
- III. want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, **door de heilige Geest gedreven**, hebben mensen van Godswege gesproken."

Wat staat de wereld te wachten?

Het profetische Woord

Neem het serieus en let op de tekenen

Paulus zegt:

- "Dooft de Geest niet uit, **veracht de profetieën niet**, maar toetst alles en behoudt het goede." (1 Tess. 5:19-21)

In Jezus' eindtijdrede staat:

- "- wie het leest geve er **acht** op -" (Matt. 24:15)

Het profetische Woord

Zicht op de toekomst

- “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken **en de toekomst zal Hij u verkondigen.**” (Joh. 16:13)

➤ De Openbaring 'aan' Johannes, 96 na Chr.

- **Onthulling** - tevoorschijn komen (zichtbaar worden)
- **Goddelijke programma** - orde van de laatste dagen

Profetieën verdelen

Drie onderverdelingen

- **Verleden** - Vervulde profetie
 - **Heden** – Profetie die bezig is vervuld te worden
 - Israëls nationaal herstel
 - De laatste dagen: afval, liefdeloosheid, wetteloosheid, pestziekten, oorlogen, etc
 - **Toekomst** – Onvervulde profetie
- Profetie is van tevoren geschreven geschiedenis. (vgl. Amos 3:7)

Profetie – voorvervulling of gedeeltelijk vervuld

1. Voorvervulling:

- Uitstorting van de heilige Geest op de Pinksterdag (Hand. 2)
- Israël en het Midden – Oostenconflict

2. Gedeeltelijke vervulling:

- Christus' geboorte (vervuld) en Zijn voorzegde heerschappij (toekomst).
- De 70 jaarweken van Daniël. Hiervan zijn er 69 vervuld, maar de 70^{ste} is nog toekomst.

➤ We noemen punt 2 ook wel breukprofetie

Breukprofetie



Toekomst

- De laatste Jaarweek/de grote verdrukking

"En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, **één week lang**; ..." (Dan. 9:27)

The "Mountain Peaks" of Prophecy



Our View Point

The Old Testament Valley
The viewpoint of the Prophets

We see the Mountain Peaks & Valleys from the side,
And so we can separate the 1st & 2nd Coming Prophecies

Wat staat de wereld te wachten?

Lezen en verdelen wat er staat

1. Gods weg met Israël
2. Gods weg met de gemeente
3. Gods weg met de volken

➤ "Dit is hun overkomen tot een **voorbeeld (voor ons)** en het is opgetekend ter **waarschuwing voor ons**, over wie het einde der eeuwen gekomen is" (1 Kor. 10:11).

Wat staat de wereld te wachten?

De ambten van christus

- 1. **Profeet** – tot het kruis
- 2. **Hogepriester** – van Zijn hemelvaart tot Zijn wederkomst
- 3. **Koning** – van Zijn wederkomst tot in alle eeuwicheden

- 1. **Hij kwam als Profeet en als het volmaakte Offerlam** (Jes. 53:4-6)
- 2. **Zit nu aan de rechterhand van God, als Middelaar** (Rom. 8:34)
- 3. **En komt terug als Koning** (Matt. 25:31-46)

➤ 1. Die **was**, 2. Die **is**, 3. Die **komt** (Openb. 1:8).

Wat staat de wereld te wachten?

Drie belangrijke bedelingen (heilsperioden)

- 1. **De wet**, (een altaar)
- 2. **de genade**, (de tafel des Heren)
- 3. **en het Koninkrijk**. (een troon)

➤ "Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, **totdat het Zaad* zou komen**, waarop de belofte sloeg, ..." (Gal. 3:19; vgl. Rom. 10:4).

*Het beloofde Zaad is Christus

Wat staat de wereld te wachten?

Wat de gemeente/kerk niet is

- ✓ Is niet voor Israël in de plaats gekomen
- ✓ Is niet het Koninkrijk van God

Belofte voor Israël

- "Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?"
(Hand. 1:6)

Wat staat de wereld te wachten?

Wat de gemeente wel is

1. **Een geheimenis/verborgenheid** (Ef. 3:2-11)
 - Uitverkorenen
 - Tevoren bestemd
 - Geroepenen

} **Vóór de grondlegging der wereld**
(Ef. 1:4-6; Rom. 8:28-30)
2. **Lichaam van Christus** (Rom. 12:4-5)
3. **Tempel van de heiligen Geest** (1 Kor. 3:16)
4. **Levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis** (1 Petr. 2:5)
5. **Woonstede Gods in de Geest** (Ef. 2:22; Hebr. 3:6)
6. **Hemelburgers** (Fil. 3:20)
7. **Heilig en onberispelijk** (vgl. Rom. 8:33; Ef. 5:28; Kol. 1:22; Heb. 10:14)

De bedeling van de gemeente

Aan Paulus bekend gemaakt

- De onnaspeurlijke rijkdom van Christus (Ef. 3:8)
- “**De bedeling* der genade Gods, die mij gegeven is aan u;**” (Ef. 3:2, SV)
- “Welke dienaar ik geworden ben, naar **de bedeling van God, die mij gegeven is aan u,...**” (Kol. 1:25, SV)

➤ **Paulus is de apostel en leraar van de heidenen**
(Rom. 11:13; Gal. 2:9; 2 Tim. 1:11)

* Latijn 'dispensatio' en in het Grieks 'oikonomia' = uitdeling, verdelen, economie, huishouding, management, etc

De traditionele bedelingenleer

1. **Bedeling van onschuld:** van Adam tot de zondeval;
2. **Bedeling van het geweten:** van de zondeval tot de zondvloed;
3. **Bedeling van het menselijk bestuur:** van Noach tot Abraham;
4. **Bedeling van de Belofte:** van de roeping van Abraham tot Mozes (de instelling van de wet);
5. **Bedeling van de Wet:** van de instelling van de Wet tot Pinksteren;
- ➔ **6. Bedeling van de Genade:** van Pinksteren tot de wederkomst;
7. **Bedeling van het Koninkrijk:** van het Duizendjarig Vrederijk tot het Laatste Oordeel.

8. **Volmaakte eeuwigheid:** de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
